

Carl Michael Bellman Salme Nr. 5

GUDELIGE TANKER OVER CHRISTI OPSTANDELSE

Dansk tekst Palle Thilo

Musik Henrik Bøggild

En sol der ly-ste varmt sig skøn og stil-le sæn-ker, Men se, dens mat-te skin en dob-belt
glans os skæn-ker. Den går, den flyr, er skjult, og dog ved mor-gen - gry Den at-ter sti-ger
op og skin-ner klart på ny. End ly-ser li-vets sol, som i sin ned-gangs ti-me For
ver-dens åb-ne blik med gud-doms klar-hed ri-me. End le-ver li-vets drot, endt var hans
livs for-løb, For men-ne ske-nes vel han op-står af sit svøb.

Efter sidste vers.

33 Her står nu hel-ten selv, i glan-sen af sin æ - re. Vel - an, jeg red-det

39 er, hvad kan jeg mer' be - gæ - re? Nu æ-re jeg min Gud, og sø-ge at for -

45 stå: Den nå - de blev mig købt et e - vigt liv at få!

2) Du himlens fyrste, kom, velkommen fra de døde!
 Fra mørkets dybder, kom, og fra dets luer røde,
 Fra tusind dødes svælg, fordømtes jammerråb,
 Fra afgrunds bratte dyb, fra plager uden håb.
 Som helten steg du ned, på mørkets hær at trampe,
 Som helten står du op med fredens klare lampe.
 Et vældigt guddoms-værk: Du kom, du fjenden fandt,
 Og vægten af din fod mil'ioner sejre vandt.

3) Velkommen da igen, ej død dig knægte kunne,
 For i vor glædes-favn et helligt hjem at grunde,
 At fra den dunkle brand, til kraft, til håb og fryd
 Nu styrkes ved dit lys de slagne hjerters lyd.
 Se, skøn er sejrens mark, hvor du alverden møder,
 Og hvor din lanse dybt i jorden ned du støder.
 Et frihedsbrev du bær', ved det vi fatter mod,
 Erhvervet af dig selv, beseglet med dit blod.

Efter sidste vers:

Her står nu helten selv, i glansen af sin ære.
 Velan, jeg reddet er, hvad kan jeg mer' begære?
 Nu ærer jeg min Gud, og søger at forstå:
 Den nåde blev mig købt et evigt liv at få!