

Carl Michael Bellman Salme nr. 40

Dansk tekst Palle Thilo

JULE-TANKER.

Musik Henrik Bø'ggild

Løf - tet nu fuld - byr - det er, Nå - den pris i Zi - ons hyt - ter,

Du som hel - lig - dom be - skyt - ter, Mens den gyld - ne kalk du bær'.

Må din sang i Temp - let hø - res, Ej med lo - vens

nid - kær - hed; Synk ved nå - de - sto - len ned,

Lad dit bryst til an - dagt rø - res.

2) Ved Guds kraft en jomfru ren
Udi Betlehem du finder,
Skynd dig – endnu stjernen skinner,
Leder dig i natten sen.
Tæt på hyrderne du være
Så i deres spor du går;
Salighedens sol opstår,
Kom! Dit offer frem at bære.

3) Frelseren er født og går
For dig frihedsbrev at byde,
Helten selv, du må dig fryde,
Hyrden for de slagne får
Nærmer sig dit synde-gilde,
Hvor du nu er mørkets træl.
Med en skælven i din sjæl,
Løft din andagt – dæmp din snilde!

4) Giv din Frelser rum og sted
I dit bryst, af synden svækket,
Ham, din stolthed ofte gækket'
Ved din andagts lunkenhed.
Uden fred du om har vanket,
Dømt af dine fædres blod;
Mens din Frelser, mild og god,
Længe på din dør har banket!

5) Har du evighed betænkt,
Målt med livets korte sommer?
Hold dig åben for hvad kommer,
Og dit hjertes dør ej stængt.
Herren råber i dit øre:
Du er mine hænders værk!
Dæmp dig ned – og husk og mærk:
Lad kun af min hånd dig føre.

7) Gud forsonet er i mig,
Jeg har villet persen trampe,
For dit øje tændt en lampe
Som ej kan forvilde dig.
Nådigt skal mit scepter strækkes,
Og dit rige i min favn,
Nyd fortrøstning i mit navn,
Afgrunds-ilden straks vil svækkes.

6) Selv jeg skabte dig og bar
Dig på mine milde hænder,
Fly den sti mod afgrund vender,
Vælg min himmel, salig, klar.
Livets brønde skal du smage,
Livets vand vil styrke dig.
Så forlad din mørke vej,
Og skænk mig dit liv tilbage.

8) Fryd dig her hvor nåden bor,
Læg din hånd i mine hænder,
Gak! Og omgjord dine lænder,
Lyd din milde faders ord!
Fredens ro dit bryst beriger
Når det sidste du har sagt;
Da dit støv, af jorden vakt,
I forklarelse opstiger.