

# Carl Michael Bellman Salm nr. 38

ÖFVER E VANGELIUM PÅ ANNAN DAG PÅSK. LUK. 24:13

Musik Henrik Bøggild



Bliv hos os, thi da - gen li - der, Snart til - stun - der af - te - nen,

Og som træ - te van - drings - mænd Læng - sels - fult vi fre - mad skri - der

Mod vor hvi - les tys - te fryd. Håb vi får, vi so - len pri - ser

Når den år - le mor - gen vi - ser Sig med lys og fug - les lyd.

2) Gud! min trevne bøn du høre!  
På den vej mig forestår,  
Hvor jeg tung og modløs går,  
Ofte ad den sti der føre  
Til den mørke afgrunds dør.  
Verdens snarer for mig sløres,  
Og med blomster jeg forføres,  
Dem min uven om mig strør.

3) I så gyselig en time,  
Store Gud, hvor skal jeg fly?  
Vredens lynild i din sky  
Kvæler nådens glade strime,  
Og mig helt til jorden slår:  
Ikke løsnest mine lænker,  
Moses' dunderslag mig sænker, 1  
Lynet gennem hjertet går.

4) Dødens angst min sjæl forblinder,  
Fører til fortvivlelsen;  
Ensom er jeg uden ven,  
Kraft og mod for frygten svinder,  
Angst er alt mit væsen her...  
Ræk mig hånden i min våde,  
Med fortrøstning mig benåde  
På den vej mig banet er.

5) Hjælp, o Gud, du dig forbarme,  
Så du med din kærlighed  
Barnet der gik langt af led  
Nådigt ta'r i dine arme,  
Skønt det snubled' på sin fod:  
Af min frie vilje skille  
Mig fra dig var det jeg ville',  
Dobbelt dig at stå imod.

6) Hvor jeg dog lod mig forblinde,  
Her på verdens falske vej;  
Lad min bøn og gråd for mig  
Dine vredens hænder binde:  
Hjælp – jeg slipper dig ej før;  
Styr, o Gud, så al min færden,  
at jeg fromt fra denne verden  
Gravens rand mig nærme tør!