

Carl Michael Bellman salme Nr. 25

OVER E VANGELIUM PÅ FJERDE SØND. EFTERT RETTENDE DAGEN. MATTH. 8, 23.

Musik Henrik Bøggild

Dansk tekst Palle Thilo

Hvad er det for en træng-sel ved Ge-ne-sa-reth? Af folk der lø-ber hid og did i my-ri-
a - der, Som lyt-ter til en røst, en mund der sig op - la - der For or-dets kraft at styr-ke i hvert ån-de-
dræt, Som på et ø - je - blik den sy - ges vån - de dø - ver, Og som med
blot et ord der ud - går fra hans mund En grå og vis - sen hånd i - gen gør hvid og
sund, Og i hvert un - der - værk barm - hjer - tig - he - den ø - ver.

2) Hvem er vel denne mand som hist på bjerget står
I sammenløb af judafolkets mænd og kvinder ?
Som bøjet, tyst og træt sig nu et fartøj finder
I Gallilæas sø hvor stormens bølger slår?
Hvad nu – den klare sky? En skumring øjet blinder,
Og søen rejser sig til jordens skræk og gys,
Naturen sortner bort, og månens hvide lys
Ved stormens tordenbrag i mulmet helt forsvinder.

3) Hvem er vel denne mand som revser vind og vand?
Som på en spinkel køl mod hvilken bølgen syder,
Det sorte, barske svælg til spejlets glas ombryder,
Og bølgens vilde ridt til standsning bringe kan?
Som øger kildens spring så den i strømme klukker,
Forbyder skyens brud, behersker frost og tøj,
Som med et enkelt blik udover land og sø
Fremkalder dagens lys og nattens fakkellukker.

4) Og du! I undren stedt ved dette underværk!
Du fra din uforstand nu saligt skal befries.
Det er just Davids søn – din frelser selv, Messias...
Beundre denne mand! Hans adfærd se og mærk!
I modgangs gus og storm ved håbets anker hviler!
Og mod al afgrunds lyn med bønner væbne dig,
Til du fra denne kyst hvor graven åbner sig,
Med god samvittighed til din forvandling iler.