

# Carl Michael Bellman Salme nr. 18

EVANGELIUM PÅ NÆSTE SØNDAG EFTER J UL. LUC. 2, 33.

Dansk tekst Palle Thilo

Musik Henrik Bøggild

The image shows a musical score for a hymn. It consists of four systems of music, each with a vocal line and a piano accompaniment. The key signature is one sharp (F#) and the time signature is common time (C). The lyrics are written below the vocal line. The systems are numbered 1, 5, 9, and 13.

Si - me - on! Hvor hel - ligt syn? Som dit in - dre gen - nem - bo - rer,  
Når med øj - ne - ne i sky'n Du i an - dagt fæl - der tå - rer,  
Og til Gud af hjer - tet be'. Ser du hvor din sol nu da - ges,  
For dit håb du ej be - dra - ges Om din frel - ser-mand at se.

2) Ja! Jeg ser dig, Simeon!  
Som du hist i templet taler.  
Hannah står så redbon,  
Hun med dig sit bryst husvaler  
I en kærlighed så fast.  
Hun med barnet sig forener,  
Ja, jeg ser hvad ømt I mener  
I hvert enkelt øjekast.

3) Men, du gamle Simeon!  
Med din lovsang du til visse  
Nu mod dødens kolde hånd  
Bøjer sølverhvide isse,  
Lad nu dine øjne dø.  
Snart i evighedens sale  
Med din Gud på ny du tale,  
Skilt fra denne sorgens ø.

4) O, hvor ivrig er din røst,  
Når du, som i hellig dvale,  
Med en firsårs alders høst  
profetere vil og tale  
om det faldne Israel.  
Håb og tålmod vejer lige  
I et bryst der lærte sige  
Verdens lyster ret farvel.

5) Fromme Hannah, fryder dig!  
Lad din brudte stemme høres,  
Dine øjne bade sig,  
Dine læber lifligt røres  
At forkynde Jesu navn.  
Jesu kærlighed dig tænder,  
Og med troens stærke hænder  
Tager du ham i din favn.

6) Højtfortjente sjældne par!  
Syn og hjerte ned sig bøjer  
For det mål jert øje har,  
Til den lyst som jer fornøjer,  
At vor Herres glæde nå.  
Må nu snart den klokke kime  
Hvor i vor forløsnings time  
Vi fra Kedars hytte gå.