

Carl Michael Bellman Salme Nr. 10

Dansk tekst Palle Thilo

Musik Henrik Bøggild

Fa - der, om - sorg hav for mig, Hjælp mig i min jam - mer.

Je - su om - sorg vi - se sig Når mig sor - gen ram - mer.

Sørg for mig hver tid og sted, Helt du mig jo e - jer,

Skænk mig fre - den som jeg véd, Bort al u - ro fe - jer.

2) For min krop og for min sjæl
Sørg i farens våde,
At du, som jo vil mig vel,
Modta'r den i nåde.
Mine tanker, hvor jeg er,
Skal da til din ære
For din omsorg, fader kær,
Lov og tak frembære.

3) Lad mig få dit dyre ord
I mit liv, i døden.
Nær mig ved dit nådens bord,
Vær min trøst i nøden.
Sørg for øvrighed og hvem
Ud dit ord vil brede,
Vie din omsorg til hvert lem
I hver stand hernede!

4) Dig, du menneskenes ven,
Dine børn påkalde.
Rejs os atter op igen
Når vi svage falde.
Giv hver dag os dagligt brød,
Bønhør, Gud, vor beder.
Afhjælp vor og alles nød,
Skænk os saligheden!

5) Når mit øje lukker sig,
Hvor ved dag jeg havner,
Sørg, o fromme Gud, for mig,
At jeg ej dig savner
I min tale, stand og kald,
I fornuft og tanker.
Fri mig ud af syndens kval,
Bliv mit troens anker.

6) Skærm hvad du har skænket mig,
Gods, mit navn, min ære.
Hjælp mig gå den rette vej,
Hjælp mig kors at bære.
Når mig verden med sin spe
Frækt vil forulempe,
Tror jeg du vil til mig se
Og dens ondskab dæmpe.

7) Støt mig også når jeg dør,
Hjælp i alle farer,
At selv ved din dom jeg tør
Tro du mig forsvarer.
Giv, min Gud, at jeg min grav
Glad med dig forlader,
Frelst fra dødens mørke krav.
Sørg for alt, min fader!