

Carl Michael Bellman Salm Nr. 10

Musik Henrik Bøggild

Fa der, - om sorg haf om mig, Hjelp mig i min - jäm mer. -

5 JE su - om sorg - wi se sig När mig-sor gen - kläm mer.

9 Sorg för mig i - al lan tid. Jag ju dig - til - hö rer.

13 Skänk du mig din - ljuf wa frid, Som all - o ro - stö rer.

2) För min kropp och för min själ
Sörg, när faran hotar,
At du, som alt wil mig wäl
Den i nåder motar.
Mina sinnen, hwar jag är,
Skola til din ära
För din omsorg, Fader kär,
Låf och tack frambära.

5) När min ögon sluta sig,
När jag hwilar, waknar,
Sörg, o fromme Gud, för mig,
At jag dig ej saknar,
I mitt stånd, mitt kall och tal,
I förnuft och tankar.
Fria mig från syndsens qwal.
Blif mitt trones-ankar.

3) Lemna mig ditt dyra ord
Båd i lif och döden.
Spis mig wid ditt helga bord,
Til min tröst i nöden.
Sörg för öfwerhet och dem
Som ditt ord förkunna,
Och din omsorg hwar en lem
I hwart stånd förunna.

6) Sorg för hwad jag af dig fått,
Gods, godt namn och ära.
Hjelp mig af ditt nådes-mått
Korset tåligt bära.
När mig werlden med sitt spe
Fräckt wil förolämpa,
Wärdes du då til mig se,
Och dess arghet dämpa.

4) Dig du store Mensko-wän,
Wi, din barn, åkalla:
Res oss åter up igen
När wi swaga falla.
Sörg du för vår beta bröd
För vårt uppehälle,
Lisa vår och allas nöd.
Gör oss alla sälle.

7) Sorg för mig ock i min död,
Ryck mig ur all fara.
För din dom war sjelf min stöd
Och mig sjelf förswara.
Sörg, min Gud, ock för min graf,
Tag mig der ur glader,
Då all dödlighet kläd's af
Sörg för alt, min Fader!